

Rondreis Denemarken 24 dagen ca 1600 km

Vertrek op zaterdag 16 augustus.

Fietsen, briden, wandelen, vissen het is aan u zelf hoe actief u wilt genieten van dit mooie en fijne land.

5 campings kosten ca 480,00 € per equipe.

Reisleiding : John en Ria Kuipers - Anneloes Dijk en Leo Vrielink.

Wisselkoers 100 Deense kronen is € 13,50

De nazomer kan in Denemarken geweldig mooi zijn, het avondlicht is mooier dan in Nederland. Denemarken dan denk je vanzelf sprekend aan fietsen, wandelen, vissen en pittoreske dorpen en steden. Mooie meren en stranden een verrassende natuur en licht glooiende wegen. Inderdaad Denemarken heeft ons dat allemaal te bieden, we hebben gekozen voor campings met ruime plaatsen op locaties met verschillende mogelijkheden. Zelfs het wijnfestival in Ribe zit in ons programma.

Gaan we gezellig met elkaar briden onder leiding van Anneloes en Leo of gaan we een terrasje nemen na een mooie fietstocht of wordt toch de barbecue aangestoken nadat er gevist is. Ook de wandelaars kunnen goed uit de voeten in dit mooie land. Maar als u gewoon lekker wilt luieren en nog genieten van de mooie nazomer geen probleem het kan allemaal tijdens deze verrassende rondreis. Denemarken is lang niet zo duur als velen denken de dagelijkse boodschappen zijn bijna gelijk aan onze prijzen en de groentes en het fruit die kopen we gewoon bij de stalletjes langs de weg. Kom op ga mee voor een nazomers avontuur in Denemarken.



Dag 1 zaterdag 16 augustus

We komen samen op Camping Roland in Bad Bramstedt (voorbij Hamburg)

Dag 2 zondag 17 augustus

Reisdag naar onze camping Draby strand camping bij Ebeltoft.

Dag 3 tot en met dag 8

Onze camping ligt aan de Oostzee in de neus van Jutland (Djursland) Ebeltoft is het gezelligste stadje van Denemarken en maakt deel uit van het nationale park Mols Bjerger met de Agri Bavnehøj (137 meter) de hoogste berg van Denemarken. Om lekker aan elkaar te wennen gaan we mini-golf spelen op een 18 holes baan. De 2^e stad van Denemarken Aarhus, is zeker ook een bezoekje waard

Dag 9 zondag 24 augustus

Reisdag naar camping Grønnehave strandcamping bij Nyborg

Dag 10 tot en met dag 15

Verblijf op deze gastvrije camping met geweldige fiets en wandelmogelijkheden het uitzicht naar de mooie brug over de grote Belt is uniek. Ook kunt u de geboorte stad van Hans Christiaan Andersen in Odense bezoeken. Fünen heeft ons veel te bieden. Maar ook een uitstapje naar Kopenhagen met eigen vervoer of per trein is mogelijk. We zullen ons verblijf afsluiten met een heerlijk Deens smørgasbrød.



Zonsondergang in Ribe



H.C. Andersen hus in Odense.

Dag 16 zondag 30 augustus

Reisdag naar Camping Ribe in zuid Jutland.

Dag 17 tot en met dag 22

Verblijf op deze mooie rustige camping met zijn grote plaatsen en geweldige sanitaire voorziening. Van 5 tot en met 7 september is er een wijnfestival in Ribe. Het gezellige centrum van Ribe is op loopafstand (ca 1,3 km) dat grenst aan het Nationale Park "Vadehavet" maar ook de wandelaars en fietsers komen hier een geweldig stukje Denemarken tegen.

Dag 23 zondag 7 september

Reisdag naar huis of naar Knaus campingpark Oyten (Bremen) waarna we doorgaan naar ons eigen Twente